

Läs texten och lös uppgiften på nästa sida.

Berättelsen finns med i de kristnas heliga skrift, Bibeln.



En ung man och hans pappa

En ung man sa en dag till sin pappa:

”När du dör ska jag och min bror ärva allt du äger. Jag skulle vilja ha min del redan nu”.

Då delade pappan upp det han ägde mellan pojkarna så att de fick hälften var. Några dagar senare hade den unge mannen sålt allt han ägde. Han gav sig iväg till ett främmande land. Där slösade han bort alla sina pengar på nöjen. När han hade gjort av med allt, blev det svår svält i landet, och han hade ingenting att leva av. Då fick han arbete hos en man, som lät honom vakta grisarna. Han hade gärna velat äta sig mätt på den mat som grisarna fick, men ingen lät honom få något. Då började han tänka efter. Min fars arbetare har mat, så mycket de vill ha, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Pappa, jag har verkligen burit mig illa åt. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli en vanlig arbetare hos dig.

Och han gav sig hem till sin far. Redan på långt håll fick pappan syn på honom. Han fylldes av medlidande, sprang emot honom och kramade om honom, länge.

Den unge mannen sa:

”Pappa, jag har verkligen burit mig illa åt. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli en vanlig arbetare hos dig.”

Men pappan sa då istället till sina tjänare:

”Skynda er och ta fram de finaste kläderna och sätt på honom dem. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Hämta sedan kalven som vi har fött upp och slakta den, och laga i ordning en riktig festmåltid. I kväll ska vi hålla en stor fest för min son som jag trodde var död men som lever. Han var förlorad men nu är han här hos oss igen.”

